



PREMIUM

Na een passieloos huwelijk huurde Esmee (45) een gigolo in: “Ik heb mindblowing orgasmes gehad, maar ook gehuild”

Na een huwelijk van negentien jaar raakte Esmee (45) benieuwd naar hoe seks óók kon zijn. Ze bestelde een gigolo. “De burens hebben ongetwijfeld meegenoten.”

Esmee (45): “Veel bedpartners heb ik niet gehad, dus seksuele ervaring had ik nauwelijks. Met mijn ex-man sprak ik nooit over seks. Hij vond zichzelf een bedreven minnaar, maar daar merkte ik weinig van. Hij heeft me negentien jaar lang voorgehouden dat het gebrek aan opwindning en passie bij mij lag. Vanwege ‘mijn moeite met seks’ stuurde hij me naar de seksuoloog. Dat had geen effect. En ik heb ook geen moeite met seks, weet ik inmiddels.

Uiteindelijk bleek dat ons héle huwelijk zeer matig was, en drie jaar geleden zijn we gescheiden. Steeds vaker dacht ik: er moet meer zijn op het gebied van seks. En dat ging ik maar eens onderzoeken.

Uiteindelijk bleek dat ons héle huwelijk zeer matig was, en drie jaar geleden zijn we gescheiden. Steeds vaker dacht ik: er moet meer zijn op het gebied van seks. En dat ging ik maar eens onderzoeken.

DEAN DE GIGOLO

Ik had geen zin om de eerste de beste date mijn bed in te trekken. Mijn idee was om een professional in te schakelen. Iemand die er helemaal voor mij zou zijn. Na lang twifelen en oeverloos googelen stuitte ik op een professioneel bedrijf. Na een prettig telefonisch gesprek met de mannelijke eigenaar werd mij 'Dean' aanbevolen. Het bedrijf stuurde foto's van hem. Een mooie man was het, met een fijne, rustige blik in zijn ogen. Pikant detail: er stond ook bij 'geschapen: L!' Ineens vond ik het ook eng; zomaar in bed belanden met een onbekende man. Dus duurde het nog een paar maanden, en toen pakte ik de telefoon.

We hadden bij mij thuis afgesproken in de vroege avond. En daar stond Dean. Net zo aantrekkelijk te zijn als op de foto's. Ineens gierden de zenuwen door mijn lijf. We liepen naar binnen, en ik ging snel verder met de borrelplank die ik aan het maken was. Toen ik vroeg wat hij wilde drinken, zei hij: 'Wacht. Eerst wil ik je een knuffel geven!' Dat brak het ijs, ik ontdooide een beetje. Met een kop thee belandden we op de bank. Hij zei: 'Kom maar lekker tegen me aan zitten, je bent misschien een beetje nerveus.'

Met mijn hoofd op zijn schouders en zijn arm om mij heen luisterde ik naar zijn mooie stem. Ik voelde warmte, heerlijk. Intussen was mijn hoofd overuren aan het maken. Ik had gewoon een man in huis, waar ik straks seks mee zou hebben. Ik kon het me bijna niet voorstellen. Mijn thee koelde af en ik warmde op. Ineens zei hij: 'Kom, we gaan naar boven.'

ONTSPANNEN EN SENSUEEL

Hoewel ik natuurlijk wist dat dit moment zou komen, moest ik mezelf enigszins moed inspreken. Gelukkig hadden we al vertrouwd met elkaar op de bank gelegen, en dat voelde fijn. Dus die drempel om de trap op te lopen was niet heel hoog.

En ja, daar stonden we dan. Hij begeleidde me langzaam en natuurlijk naar mijn bed. Heel lief zoende en streekde hij me. Hij kleepte me uit, maar bleef in gesprek met mij. Ik kreeg zijn volle aandacht, en voor ik het wist lag ik ontspannen en bloot in mijn eigen bed samen met deze lieve, fijne man.

Ik heb al m'n onzekerheden opzij moeten zetten en ik vond dat best moeilijk. Dat had allemaal te maken met de slechte relatie waarin ik had gezeten, maar ook met mijn jeugd en gedegen opvoeding. Toen Dean zag dat ik zo in mijn hoofd zat, stelde hij me op m'n gemak. Hij leerde me ter plekke dat seks bespreekbaar is. Hij masseerde mij, vertelde wat, en luisterde.

In die ontspannen sfeer maakte hij het compliment dat ik zo'n sensuele vrouw was. Zoiets had mijn ex nog nooit gezegd. Voor mij was het zowel spannend als heerlijk met hem. Hij nam de tijd voor mij persoonlijk.

ZES UUR LANG

Want steeds vroeg Dean wat ik lekker vond. En zei dat ik het moest aangeven als iets niet fijn voelde. Alles was bespreekbaar. Praten over seks was ineens de normaalste zaak van de wereld. Op een bepaald moment zat ik niet langer in m'n hoofd, en durfde ik me helemaal over te geven aan deze man.

En ja, deze gigolo heeft mij laten ervaren wat het is om een orgasme te hebben. Het was mindblowing! Dit is het gevoel dat ik mezelf heb gegund. Ik weet nu dat seks heel lekker en bevrijdend kan zijn. Ik vrees wel dat de burens uitbreiden mee konden genieten.

Zes uur lang had ik Dean geboekt. Ik vond dat ik de tijd en de rust moest hebben. Van de zes uur hebben we zeker vier uur in bed doorgebracht. Hij heeft me werkelijk van alles laten ervaren, en hield constant in de gaten hoe ik me voelde. We hebben veel lol gehad, maar ik heb ook enorm gehuild. Het was zo confronterend om te ervaren dat seks zo fijn kan zijn, en zo schrijnend dat ik dat nooit eerder had meegemaakt. In al die jaren huwelijk had ik nog nooit een orgasme gehad, en de intimiteit destijds was allesbehalve fijn. Het seksleven met mijn ex-man was dus inderdaad beroerd geweest. Pijnlijk.

OMARMEN WAT IK HEB

De dagen erna waren dan ook emotioneel. Ik zette vraagtekens bij mijn keuzes in het verleden en was treurig om wat ik heb gemist. Maar Dean had gezegd; ‘Terugkijken heeft geen zin, dan kijk je vanuit woede. Te ver vooruitkijken ook niet, want dan kijk je vanuit angst. Je moet leven in het hier en nu, en omarmen wat je hebt. Dankzij hem kan ik dat nu veel beter. En weet ik eindelijk wat er mogelijk is.’